

Καπιταλιστική Κρίση και Πόλεμος: Η Ελλάδα ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ και ο αγώνας ενάντια στη βάση της Σούδας.



Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)
Laboratorio Influenza

Αθήνα-Ρέθυμνο, Μάϊος 2018

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Εισήγηση του Laboratorio Influenza	4
Εισήγηση της Ταξικής Αντεπίθεσης	6
Παράρτημα: Για την πιθανή επανεγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον Άραξο	12
Για το σύντροφο Χρήστο Πολίτη	15

Εισαγωγή

Στις 3 Μαρτίου 2018 συνδιοργανώσαμε ως κινηματικό βιβλιοπωλείο Laboratorio Influenza, μαζί με την Ταξική Αντεπίθεση (ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών), στο Ρέθυμνο, εκδήλωση με τίτλο «Καπιταλιστική κρίση και Πόλεμος. Η Ελλάδα σαν προκεχωρημένο φυλάκιο του NATO και ο αγώνας ενάντια στη βάση της Σούδας». Είχαμε εκεί τη ευκαιρία να συζητήσουμε, με συντρόφισσες/ους και συναγωνίστριες/στες απ' όλη την Κρήτη, για τις εξελίξεις της συνεχιζόμενης παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, για τους εν εξελίξει ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους και την πιθανότητα γενίκευσής τους, καθώς και για την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης ενός μαζικού διεθνιστικού αντιπολεμικού κινήματος με αντιιμπεριαλιστικά και αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά.

Εστιάσαμε στο ρόλο που παίζει η Κρήτη, λόγω της βάσης της Σούδας, ως ορμητήριο για τις πολεμικές επιχειρήσεις του κεφαλαίου, αλλά και στους αγώνες που έχουν δοθεί ενάντια στη βάση, καθώς και για την προοπτική νέων, σε αυτήν την κατεύθυνση, που θα διδάσκονται από την εμπειρία των προηγούμενων. Σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης, εξαιρετικά προωθητική ήταν η παρέμβαση αγωνιστών από τα Χανιά που μας μετέφεραν μια σημαντική βιωμένη εμπειρία, μαζί με μια κριτική αποτίμηση του παρελθόντος.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη μέση ανατολή και ιδιαίτερα στη Συρία επιβεβαιώνουν όσες/ους στην εκδήλωση υποστήριξαν ότι είμαστε ανεπαρκείς μπροστά σε όσα συμβαίνουν. Ότι το ανταγωνιστικό κίνημα δεν έχει ούτε την πολιτική, ούτε την οργανωτική συγκρότηση να απαντήσει και να βάλει αναχώματα στο επερχόμενο ξαναμοίρασμα του κόσμου και το συνεπακόλουθο αιματοκύλισμα. Επιβεβαιώνουν όμως και αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε όλες/οι, πως παρά τις δυσκολίες, έχουμε χρέος να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο που διεξάγουν το κεφάλαιο και τα κράτη του στις πλάτες των λαών.

Εκδίδουμε τις δύο εισηγήσεις της εκδήλωσης, ελπίζοντας να είναι μια μικρή έστω συνεισφορά στη συζήτηση για όλα τα παραπάνω. Γνωρίζουμε ότι τους ίδιους προβληματισμούς με μας έχουν και πολλές/οί ακόμα, είτε είναι στρατευμένες/οι σε κάποιο πολιτικό χώρο είτε όχι. Ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε μαζί τους στο δρόμο του αγώνα για ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη.

Laboratorio Influenza,
Ρέθυμνο, Απρίλιος 2018

Εισήγηση του Laboratorio Influenza

Θα επιχειρήσουμε μια εισαγωγή στην εκδήλωση απαντώντας στο ερώτημα “γιατί μια εκδήλωση με τέτοιο θέμα τώρα στο Ρέθυμνο”. Θεωρούμε πως στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε είναι αναγκαίο να (ξανα)ανοίξει, έστω και καθυστερημένα, μια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα που θα ξεκινά από μια εργατική, διεθνιστική, αντιιμπεριαλιστική και αντιπολεμική αφετηρία. Παρά τα όσα διακηρύττει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβερνώσα αριστερά του κεφαλαίου, η καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται και μαζί της συνεχίζεται και η επίθεση στα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. Αυτό θα ίσχυε ακόμα κι αν όντως έβγαινε σύντομα η Ελλάδα από το μνημονιακό καθεστώς. Διότι η καπιταλιστική κρίση είναι μια διεθνής συνθήκη. Τα μνημόνια αποτελούν έναν τρόπο διαχείρισης αυτής της κρίσης από την πλευρά και προς όφελος του κεφαλαίου. Το τέλος αυτού του τρόπου διαχείρισης δε συνιστά όμως και το τέλος της κρίσης.

Πέρα από τα μνημόνια και τη λιτότητα, η κρίση έχει οδηγήσει και σε όξυνση των διακρατικών ενδοαστικών ανταγωνισμών και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Στην περίπτωσή μας, εδώ στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο, ο πόλεμος είναι κυριολεκτικά δίπλα μας. Από τη μέση ανατολή δε μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Επιπλέον, πέρα από τη γεωγραφική διάσταση, ο πόλεμος είναι δίπλα μας και λόγω της θέσης της Ελλάδας στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα και το ρόλο που παίζει ως “προκεχωρημένο φυλάκιο” του ΝΑΤΟ, όπως εύστοχα το θέτουν οι συντρόφισσες/οι της Ταξικής Αντεπίθεσης. Η Ελλάδα, μπορεί να είναι μια οικονομικά εξαρτημένη χώρα, αλλά έχει προσδεθεί στο άρμα του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού με τέτοιο τρόπο που την καθιστά σημαντικό “παίκτη” στην περιοχή. Αυτό φυσικά δεν έχει αλλάξει στην εποχή της “αριστερής” διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερχόμενες/οι στο τοπικό επίπεδο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η βάση της Σούδας δεν είναι απλά ένα στρατόπεδο του ΝΑΤΟ σε ένα ελληνικό νησί, αλλά ενεργό ορμητήριο των ΗΠΑ για επεμβάσεις στη Συρία και όχι μόνο. Παρ’ ότι υπάρχει πλούσια ιστορία κινητοποιήσεων ενάντια στη βάση της Σούδας, με διάφορες αφορμές και από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, το κίνημα φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχει συμβιβαστεί με την υπάρχουσα συνθήκη. Παρά την πρόθεση των ΗΠΑ για αναβάθμιση της βάσης, οι αντιδράσεις υπήρξαν ελάχιστες και σπασμωδικές. Είναι σαφές βέβαια ότι ο συσχετισμός δυνάμεων σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για έμπρακτη αμφισβήτηση της πρόσδεσης της Ελλάδα στο ΝΑΤΟ.

Έχουμε ωστόσο χρέος, στα πλαίσια της διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους λαούς που υφίστανται την επίθεση του ιμπεριαλισμού, να κάνουμε πράξη το σύνθημα "πόλεμος στον πόλεμο των αφεντικών". Για να το πετύχουμε αυτό, αναγκαία είναι πρωτίστως η ενίσχυση των δυνάμεων της τάξης μας ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση και τους τρόπους διαχείρισης της κρίσης που επιλέγει το κεφάλαιο. Αναγκαία είναι όμως επίσης, η επαναφορά ενός σύγχρονου αντιπολεμικού προτάγματος. Όπως το έθεσε ο Κ. Γουρνάς, σε κείμενό του για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο G20 στο Αμβούργο:

«Οι δυνάμεις της επανάστασης οφείλουν, πια, να δουν κατάματα το τέρας που έρχεται κατά πάνω μας και να οργανώσουν την απερίθωτη τους. Ο πόλεμος είναι προ των πυλών και εδώ δε χωρούν δικαιολογίες. Η προετοιμασία ενός παγκόσμιου αντιπολεμικού αντικαπιταλιστικού μετώπου είναι η πρώτη προτεραιότητα της τάξης μας.»

Laboratorio Influenza
Μάρτιος 2018



23/07/1990: εμπρησμός της νομαρχίας Χανίων κατά τη διάρκεια εξέγερσης που ξέσπασε με αφορμή την καταστολή των κινητοποιήσεων ενάντια στη βάση της Σούδας. Ήταν τότε, που ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στους μπάτσους: «Εμπιστεύομαι την Ελληνική Αστυνομία. Εσείς είστε το κράτος».

Εισήγηση της Ταξικής Αντεπίθεσης

Κατ' αρχάς θα ξεκινήσω ευχαριστώντας πρώτα όλους εδώ τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που ήρθαν στην εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους συντρόφους από την Οκτάνα που ήρθαν από το Ηράκλειο και τους συντρόφους από τα Χανιά που ήρθαν εδώ πέρα για την εκδήλωση. Θέμα της κουβέντας είναι κυρίως ο αγώνας ενάντια στη βάση της Σούδας σήμερα. Εμάς μας ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς να ανοίξει αυτό το ζήτημα, δηλαδή η συζήτηση και οι τοποθετήσεις μετά δεν είναι απαραίτητο να περιοριστούν ή να αφορούν μόνο θέματα που θίγουν οι δύο εισηγήσεις, αλλά να γίνουν και συνολικότερες τοποθετήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, στον αγώνα σήμερα ενάντια στη βάση της Σούδας και τι κινητοποιήσεις μπορούμε να οργανώσουμε. Φυσικά να ευχαριστήσουμε για την τιμή και το Laboratorio που μας κάλεσε εδώ πέρα στο Ρέθυμνο για πρώτη φορά.

«Η λογική της εμπλοκής μας στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την προσπάθεια ανάκαμψης το 1947, στηριζόταν σε δύο πυλώνες. Ένας, βέβαια, είναι οι κοινές μας δημοκρατικές αξίες (...). Αλλά ο άλλος είναι η γεωπολιτική και η κρίσιμη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, μια χώρα στην εμπροσθοφυλακή της Ευρώπης, μία χώρα που τότε, όπως και σήμερα, βλέπουμε ως πυλώνα σταθερότητας σε μια γεωπολιτικά περίπλοκη και προκλητική περιοχή». Geoffrey Pyatt, αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου της Νέας Δημοκρατίας, για τα 70 χρόνια από το Σχέδιο Μάρσαλ.

Η Ελλάδα έχει μετατραπεί, ειδικά επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε προκεχωρημένη βάση του ΝΑΤΟ, προγεφύρωμα των ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ από πολύ νωρίς είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ουάσιγκτον. Το 2013, οι οικονομολόγοι Βαρουφάκης και Galbraith, σε άρθρο στους New York Times, είχαν δηλώσει ρητά ότι αν ο Τσίπρας γίνει πρωθυπουργός δεν θα απειληθούν ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η Ελλάδα, δεμένη στο αμερικάνικο άρμα ήδη με τη βοήθεια της UNRRA το 1943, με το Δόγμα Τρούμαν του 1947 και το Σχέδιο Μάρσαλ του 1948, παρέχει και θα παρέχει πολυποίκιλες εκδουλεύσεις στα αμερικάνικα μονοπώλια και τη στρατιωτική τους μηχανή. Ένας "γεωπολιτικός μεντεσές" ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ με την ευρύτερη περιοχή, όπως χαρακτήρισε την Ελλάδα σε πρόσφατη συνέντευξή του ο αμερικανός πρέσβης. Τη νέα εποχή των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων επισφράγισε η επίσκεψη Obama στην Αθήνα το 2016 και του Τσίπρα στην Ουάσιγκτον ένα χρόνο μετά.

Ο ελλαδικός χώρος βρίσκεται «στο μέσο τριών ηπείρων και σημαντικών θαλασσών (Ανατολικής Μεσογείου, Εύξινου Πόντου, Ανδριατικής) και με τη γεωφυσική μορφολογία του, ως χερσαία και συνάμα θαλάσσια και νησιώτικη ενότητα, συνιστά γεωστρατηγικό σημείο αναφοράς. Είναι βαλκανικός, ταυτοχρόνως ευρωπαϊκός και μεσογειακός. Είναι μέρος της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου (...). Βρίσκεται στην κορυφή ενός τριγώνου, του οποίου οι δύο άλλες κορυφές βρίσκονται στην Μέση Ανατολή και την Κασπία, όπου επικεντρώνονται σήμερα τεράστια συμφέροντα». Έτσι αντιλαμβάνεται την Ελλάδα ένας έλληνας στρατηγός, επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και αυτό το προϊόν διαπραγματεύεται τον ιμπεριαλισμό το ντόπιο κεφάλαιο, με στόχο την αναβάθμισή του, με το πολιτικό του προσωπικό να λειτουργεί ως μεσίτης, ως διεκπαιρωτής και διαμεσολαβητής των συμφερόντων του. Για αυτό και το ελληνικό κράτος εμβαθύνει τη στρατηγική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ-Αίγυπτο, αφενός ως εγγύηση ότι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της περιοχής θα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των ΗΠΑ, αλλά και ως συγκροτημένος πολεμικός άξονας που θα επιτελεί χρέη χωροφύλακα στη νευραλγική ζώνη που ορίζουν τα θαλάσσια και εναέρια σύνορά τους. Στηρίζει την άκρως αντιδραστική λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάν, που πρακτικά νομιμοποιεί το πραξικόπημα του Ιουλίου, την τούρκικη εισβολή και τη διχοτόμηση του νησιού και μετατρέπει εύκολα την Κύπρο σε έναν ενεργειακό κόμβο. Στηρίζει ολόθερμα τη λύση για το όνομα της FYROM, όπως αυτή δρομολογείται σήμερα, η οποία αντικειμενικά αναμοχλεύει τον εθνικισμό και στις δύο χώρες και αποτελεί συνέχεια της διάλυσης της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και τις επεμβάσεις του NATO στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1995, στο Κοσσυφοπέδιο το 1999 και στη FYROM το 2001. Στηρίζει πλήρως τη διεύρυνση της γεωπολιτικής επιρροής των ΗΠΑ και της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, περιοχή σημαντική για την ηγεμονία στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, τόσο όσον αφορά τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, όσο και τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων προς την Ευρώπη.

Το ελληνικό κράτος συμφώνησε επίσης να έρθει η αρμάδα του NATO στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο με πρόσχημα τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Από τον Φλεβάρη του 2016, η δεύτερη μόνιμη θαλάσσια δύναμη του NATO στη Μεσόγειο πραγματοποιεί μόνιμη επίδειξη μέσα σε ένα γεωγραφικό σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην κρίσιμη περιοχή της Συρίας, της Μέσης Ανατολής, καθώς και της Βόρειας Αφρικής. Βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σχετικά με την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο NATO και πάντα πάνω από το όριο του 2% που έχει θέσει η Συμμαχία. Το 2017

ήταν ένα από τα 6 κράτη-μέλη από τα 29 που ξεπέρασε ή έπιασε τον στόχο αυτό.

Το ελληνικό κράτος πραγματοποιεί εργασίες στην εμπορική βάση του Αράξου, που θα επιτρέψουν τη μεταφορά και εγκατάσταση -ξανά, αφού υπήρχαν από το 1962 ως το 2001- πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με άκρως απόρρητο έγγραφο του ΝΑΤΟ προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σε σύσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες, εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τις εργασίες εκσυγχρονισμού της βάσης, ενώ συζητήθηκε και η αποθήκευση ειδικών όπλων.

Το ελληνικό κράτος σχεδιάζει να μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη και τη γύρω περιοχή σε ένα νατοϊκό άντρο και ορμητήριο. Καθόλου τυχαία, ο Εμπορικός Ακόλουθος της Αμερικάνικης Πρεσβείας δήλωσε ότι η γεωστρατηγική αξία της Αλεξανδρούπολης, ανάμεσα στα Βαλκάνια και την Τουρκία, την καθιστά εξ ορισμού ελκυστική. Ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ από την Κασπία στην Ευρώπη, ο αγωγός IGB από την Κομοτηνή στη Βουλγαρία, και τα σχέδια κατασκευής πλωτού σταθμού υδροποιημένου φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Αλεξανδρούπολη (έργα στρατηγικής αξίας σε σχέση με την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία), η σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βουλγαρία, η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ για την εξαγορά του λιμανιού της πόλης και τη μετατροπή μέρους του σε βάση στρατιωτικών ελικοπτέρων, αποδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μία πόλη με αεροδρόμιο και λιμάνι πάνω στον εμπορικό και στρατιωτικό άξονα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ενδεικτική της γεωγραφικής της αξίας αποτελεί το γεγονός ότι στη μεγάλης κλίμακας άσκηση του ΝΑΤΟ “Noble Jump 2017” από την πόλη της Αλεξανδρούπολης με κατεύθυνση τη Ρουμανία πέρασαν 500 έλληνες στρατιώτες, 446 οχήματα από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία.

Το ελληνικό κράτος ευθυγραμμίζεται με τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στο ζήτημα της ευρωπαϊκής κρίσης, με σημείο αναφοράς την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία για τη διευθέτηση της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους. Δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις αμερικάνικες επενδύσεις, με ιδιαίτερη σημασία να έχει η επόμενη ΔΕΘ, στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι η ΗΠΑ, και η οποία «θα μείνει στην ιστορία», σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά. Ενισχύει διαρκώς τη βάση της Σούδας, η οποία βρίσκεται στο κέντρο μιας στρατηγικής αξίας περιοχή: 575 μίλια από τη Διώρυγα του Σουέζ, 675 από τον Λίβανο, 690 από τη

Μαύρη Θάλασσα, 752 από τη Λιβύη και 1.200 από τη Συρία. Η Σούδα είναι μια ζωτικής σημασίας βάση, σε μία εποχή που ο 6^{ος} Στόλος και ο στρατός των ΗΠΑ είναι οι πιο δραστήριοι στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Σούδα είναι απαραίτητη για τον ανεφοδιασμό, τη διατήρηση της παρουσίας μας σε αυτήν την περιοχή του ΝΑΤΟ», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Αμερικάνος Πρέσβης. Στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται πρώτον ο Ναύσταθμος Κρήτης, όπου βρίσκονται και οι αμερικάνικες εγκαταστάσεις.

Ήδη από το 1953, με την είσοδο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ο ναύσταθμος τοποθετήθηκε στα έργα ναυτικής υποδομής πρώτης προτεραιότητας, λόγω κυρίως της ανάγκης παρουσίας του 6^{ου} Στόλου στη Μεσόγειο. Το καμάρι των ναυτικών εγκαταστάσεων της Σούδας είναι το περίφημο κρηπίδωμα K-14. Κατασκευασμένο με κονδύλια του ΝΑΤΟ, καθιστά τη Σούδα τη μοναδική βάση σε όλον τον άξονα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ στον Ατλαντικό μέχρι τη ναυτική βάση Diego Garcia σε ένα νησί καταμεσής του Ινδικού Ωκεανού, που μπορεί να δέσει αεροπλανοφόρο. Στη βάση της Σούδας λειτουργεί επίσης ένας από τους τρεις σταθμούς FORACS που διατηρεί το ΝΑΤΟ σε όλον τον κόσμο, όπου υπάρχει η δυνατότητα στις ναυτικές μονάδες να εκτελούν ελέγχους ακριβείας στα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Στο ναύσταθμο στεγάζεται επίσης το Κέντρο Εκπαιδύσεως Ναυτικής Αποτροπής, το οποίο ιδρύθηκε στη σύνοδο των υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ το 2003. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό και διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης, στο οποίο το 2014 εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 1.700 στρατιωτικοί, ενώ το 2015 περισσότεροι από 1.200. Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της βάσης έχει ήδη αποφασιστεί, σύμφωνα με τον αστικό τύπο, η μόνιμη εγκατάσταση αμερικανών βατραχανθρώπων. Στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται δεύτερον η αεροπορική βάση Σούδας (Πολεμικής Αεροπορίας), έδρα της 115 Πτέρυγας Μάχης, στην οποία οι αμερικάνοι διατηρούν δικό τους τμήμα. Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν όλοι οι τύποι αεροσκαφών, από μαχητικά ως και μεταγωγικά C-130.

Ενδεικτική της σημασίας και της αεροπορικής βάσης αποτελεί το γεγονός ότι το 2015 περισσότερα από 2.830 αμερικάνικα και νατοϊκά αεροσκάφη, ενώ το 2014 περισσότερα από 4.500 αμερικάνικα και νατοϊκά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τη βάση. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικάνικης παρουσίας στην Κρήτη, σύμφωνα με την Καθημερινή, ολόκληρη η Κρήτη πρόκειται να εμπλακεί πιο βαθιά στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για χρήση της αεροπορικής βάσης του Καστελιού από τους Αμερικάνους, ως βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στον κόλπο της Σούδας βρίσκεται τρίτον -η τελευταία μεγάλη στρατιωτική εγκατάσταση στη

Σούδα- το Πεδίο Βολής Κρήτης, το οποίο κατασκευάστηκε με κονδύλια του ΝΑΤΟ το 1964 και είναι το μοναδικό πεδίο βολής στην Ευρώπη που λειτουργεί υπό τη σκέπη του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων. Μια πολύτιμη στρατιωτική εγκατάσταση, αφού ο προσανατολισμός, η γενική διάταξη και οι διαστάσεις της περιοχής επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση του μέγιστου βεληνεκούς των οπλικών συστημάτων, ενώ οι καλές μετεωρολογικές συνθήκες επιτρέπουν τη λειτουργία του ολόκληρο το χρόνο.

Η Σούδα όμως δεν αποτελεί απλά μια σημαντική στρατιωτική βάση, αποτελεί μια πραγματική εστία ανομίας. Το καθεστώς της ετεροδικίας μετατρέπει ολόκληρη την περιοχή σε αποικία των ΗΠΑ, αφού στην πράξη απαλλάσσει τους αμερικάνους της βάσης από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για όσα κάνουν ακόμα και στην πόλη των Χανίων. Οι νατοϊκοί εγκληματίες δεν δικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια, ακόμα και όταν κατηγορούνται για βιασμούς, ληστείες και ξυλοδαρμούς, αλλά παραπέμπονται στους αμερικάνους διοικητές, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταθέτουν την ποινική τους δίωξη στη διακριτική ευχέρεια της αμερικάνικης δικαιοσύνης.

Οι οξυμένες αντιθέσεις δημιουργούν μια συνακόλουθη πύκνωση των περιφερειακών συγκρούσεων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και εμφανίζονται με τις δύο αλληλοσυμπληρούμενες, εναλλασσόμενες μορφές ψυχρών και θερμών συγκρούσεων, από την Ουκρανία ως τη Μαύρη Θάλασσα, από τη Συρία ως την Υεμένη και από το Αιγαίο ως την Κύπρο. Είναι γεγονός ιστορικό, ότι όσο η παγκόσμια οικονομία αδυνατεί να ανακάμψει επαρκώς και παραμένει πιασμένη στο δόκανο της αναιμικής ανάπτυξης, όσο κανένα μεγάλο καπιταλιστικό κέντρο, ούτε του ευρωατλαντικού μπλοκ ούτε του BRICS, δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της ατμομηχανής της παγκόσμιας καπιταλιστικής μηχανής, η πιθανότητα ενός γενικευμένου πολέμου αυξάνεται. Το ξαναμοίρασμα του κόσμου μάλλον δεν μπορεί να γίνει αναίμακτα. Σήμερα το ευρωατλαντικό μπλοκ παρουσιάζει αρρυθμίες στην οικονομία του, η ανάπτυξή του εμφανίζεται να είναι αναιμική και ανισόμετρη και στηρίζεται στην υπερδιόγκωση των ιδιωτικών και κρατικών χρεών, ενώ η πολιτική της τεχνητής αναπνοής που εφαρμόζει η ΕΚΤ φαίνεται πως έδωσε μια μικρή αλλά ανεπαρκή ώθηση, μετατοπίζοντας απλά το σημείο έκρηξης της επερχόμενης κρίσης. Σήμερα οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν, ωστόσο με τάσεις συνεχούς μείωσης, ενώ τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην ΕΕ παρατηρείται αξιοσημείωτη επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Το χρέος των ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί, με βασικές αιτίες της γιγάντωσης τη διάσωση

των τραπεζών και τις υψηλού κόστους πολεμικές επενδύσεις, έχοντας σαν μεγαλύτερο πιστωτή την Κίνα. Από το 2006 ανταγωνιστική δύναμη του ευρωπαϊστικού μπλοκ αποτελεί το μπλοκ των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), το οποίο ολοένα και κερδίζει έδαφος. Σήμερα κατέχει το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 27% της συνολικής έκτασης του πλανήτη και το 23% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ ως αντίπαλο δέος στην Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, πριν τρία χρόνια, έχει ιδρύσει τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον οι θέσεις της νέας εθνικής στρατηγικής ασφάλειας ανατρέχουν στην περίοδο πριν τον πόλεμο της Κορέας. Θυμίζουν την Έκθεση 68 του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα απόρρητο έγγραφο 66 σελίδων του ανώτατου συμβουλευτικού οργάνου σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ, που παρουσιάστηκε στον Τρούμαν το 1950 και καθόρισε την αμερικάνικη στρατηγική κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Ψυχρού Πολέμου. «Έχουμε εμπλακεί σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού. Αποδεχόμαστε ότι ένας σθεναρός στρατιωτικός, οικονομικός και πολιτικός ανταγωνισμός βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη σε όλον τον κόσμο», δήλωσε τον Δεκέμβρη του 2017 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, παρουσιάζοντας τη νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ. Σε αυτό το πολεμικό περιβάλλον η ανασυγκρότηση του αντιπολεμικού κινήματος, ο προλεταριακός διεθνισμός και η αντικαπιταλιστική-αντιιμπεριαλιστική πάλη αποτελεί ιστορικό καθήκον. Σε αυτό το πολεμικό περιβάλλον αναρχικοί-κομμουνιστές πρέπει να κινητοποιηθούν μαζί για να κλείσει η βάση της Σούδας, όπως και όλες οι νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα.

Με όπλο μας τον προλεταριακό διεθνισμό να πιάσουμε το νήμα από τις πλούσιες μαχητικές δράσεις και διαδηλώσεις, να πιάσουμε το νήμα από την εξέγερση στα Χανιά το 1990 και να συμβάλλουμε στην ανασυγκρότηση του σύγχρονου αντιπολεμικού κινήματος.

Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)
Μάρτιος 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για την πιθανή επανεγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον Άραξο

Παρά τις επίσημες διαψεύσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ όλα τα στοιχεία δείχνουν πως στην αεροπορική βάση του Αράξου Αχαΐας γίνονται εργασίες για τη μεταφορά και την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων από τη νατοϊκή βάση του Ιντσιρλίκ (Τουρκία). Σύμφωνα με άκρως απόρρητο έγγραφο του ΝΑΤΟ προς το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το οποίο διέρρευσε πρόσφατα, σε σύσκεψη που έγινε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (26-28 Σεπτεμβρίου), κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τις εργασίες εκσυγχρονισμού της βάσης, συζητήθηκε και η αποθήκευση "ειδικών όπλων", δηλαδή πυρηνικών όπλων στη διάλεκτο της Πολεμικής Αεροπορίας. Προς επίρρωση των καταγγελιών έχουν δημοσιευτεί σειρά αεροφωτογραφιών που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εγκαταστάσεων που μπορούν να φιλοξενήσουν πυρηνικές κεφαλές. Οι εργασίες εκσυγχρονισμού της βάσης (ενίσχυση συρματοπερίφραξης και εργασίες στο εσωτερικό της μονάδας), βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Αύγουστο του 2016. Να σημειώσουμε πως στην ίδια βάση είχαν εγκατασταθεί αμερικάνικα πυρηνικά το 1962, μετά από συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ το 1959 για την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στη χώρα στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού του ΝΑΤΟ ενάντια στη "σοβιετική απειλή". Στις 20 Ιουνίου 2001, κάτω από τη λαϊκή πίεση, ανεστάλη επισήμως η λειτουργία της ελληνοαμερικανικής μονάδας στον Άραξο και οι πυρηνικές βόμβες μεταφέρθηκαν εκτός Ελλάδος. Σήμερα, ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως "ριζοσπαστικό αριστερό" και οι ακροδεξιοί βαστάζοι του επιστρέφουν τα πυρηνικά όπλα στο ελλαδικό έδαφος.

Η μεταφορά οπλισμού και εγκαταστάσεων από το Ιντσιρλίκ έρχεται σε μια περίοδο έντονου ενδοαστικού ανταγωνισμού των ΗΠΑ με το καθεστώς Ερντογάν, ο οποίος οξύνθηκε μετά την πραξικοπηματική απόπειρα ανατροπής της τουρκικής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ βρίσκουν την Ελλάδα ως πιο φιλόξενο έδαφος για να τη μετατρέψουν σε κεντρικό ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών τους. Όπως γράφαμε σε ανακοίνωση για τη συνάντηση Τραμπ-Τσίπρα στις 17 Οκτώβρη: «Στο πλαίσιο της μετατροπής του ελλαδικού εδάφους σε προκεχωρημένο φυλάκιο και ορμητήριο του ευρωατλαντικού μπλοκ, και ειδικά των ΗΠΑ, αναβαθμίζεται και ο ρόλος των ΝΑΤΟικών βάσεων. Ο έντονος ενδοαστικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Τουρκίας και η συνεχής αναδιάταξη των συμμαχιών και των ανταγωνισμών στην ευρύτερη πε-

ριοχή, δίνει ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στις βάσεις που στεγάζονται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη βάση της Σούδας που αποτελεί βασικό ορμητήριο των ΗΠΑ για πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή (Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Υεμένη κλπ). Σύμφωνα με το αμερικάνικο δίκτυο CNBC στη συνάντηση συζητήθηκε η επέκταση της συμφωνίας για τη χρήση της βάσης στη Σούδα με σκοπό τον "πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας" και τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο κατασκευής μιας δεύτερης βάσης στη νότια Κρήτη. Μέσα στους αμερικάνικους σχεδιασμούς για τη βάση της Σούδας εντάσσεται η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης για τη μεταφορά βαρέος οπλισμού, πυραύλων και για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, η διεύρυνση των ναυτικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία μόνιμης βάσης βατραχανθρώπων (navy seals). Την ίδια ώρα, στην αεροπορική βάση στον Άραξο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εκσυγχρονισμού που προβλέπονται και τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης αμερικάνικων πυρηνικών όπλων. Άλλωστε, οι βαθιές πληγές στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας οδηγούν τους αμερικάνους σε σοβαρές σκέψεις για τη μεταφορά των πυρηνικών από τη βάση του Ιντσιρλίκ σε πιο "φιλικό έδαφος", όπως είναι η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ελλάδα με τη δημιουργία βάσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών».

Το ελληνικό κράτος, ως μεσίτης της ελληνικής αστικής τάξης που επιδιώκει μερίδιο από την πίτα της ιμπεριαλιστικής λεηλασίας, ακολουθεί πολιτική ουράς του ευρωατλαντικού μπλοκ, και ιδιαίτερα της αμερικάνικης συνιστώσας του, εμπλέκοντας τη χώρα στη δίνη επικίνδυνων ενδοϊμπεριαλιστικών και ενδοαστικών ανταγωνισμών. Ο εργαζόμενος λαός στην Ελλάδα και οι λαοί όλου του κόσμου όχι απλώς δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά αντίθετα κινδυνεύουν να μετατραπούν για ακόμα μια φορά σε κρέας για κανόνια. Η αδυναμία επαρκούς ανάκαμψης της παγκόσμιας καπιταλιστικής μηχανής, και ιδιαίτερα στις "ανεπτυγμένες" οικονομίες, και το ξέσπασμα μια νέας μείζονος κρίσης που έρχεται εξ αιτίας της αστάθειας του τραπεζικού συστήματος και της φύσκας των κρατικών και ιδιωτικών χρεών (που φτάνουν στο 325% του παγκόσμιου ΑΕΠ!) ολοένα και αυξάνουν το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύρραξης. Ήδη η πύκνωση των περιφερειακών συγκρούσεων σε όλο τον πλανήτη, που εμφανίζεται με ένα συνδυασμό "θερμών" και "ψυχρών" πολέμων, μας δείχνει πως ήδη ζούμε σε μια εποχή έρποντος παγκοσμίου πολέμου. Χρέος των επαναστατικών δυνάμεων είναι να μάχονται στον ίδιο τους τον τόπο ενάντια στην εφαρμοσμένη πολιτική της αστικής τάξης και του κράτους της. Καθήκον μας είναι

να αντισταθούμε στη στρατηγική επιλογή πρόσδεσης του ελληνικού κράτους στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό και να οικοδομήσουμε ένα διεθνιστικό-αντιπολεμικό κίνημα που θα σταθεί ανάχωμα στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και θα προωθήσει την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε χρέος να σαμποτάρουμε στην πράξη τους επικίνδυνους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς που λαμβάνουν χώρα στον τόπο μας. Η παρεμπόδιση της μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών στον Άραξο θα είναι ένα ουσιαστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕ- ΜΟ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ

Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)
Νοέμβριος, 2017

Για το σύντροφο Χρήστο Πολίτη

Η μπροσούρα που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συντρόφου Χρήστου Πολίτη που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στις 11 Μαρτίου 2018. Μόλις μια βδομάδα πριν, τον συνοδεύαμε στο λιμάνι της Σούδας για να επιστρέψει στην Αθήνα. Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει την εισήγηση που έγραψε και διάβασε ο ίδιος εκ μέρους της Ταξικής Αντεπίθεσης στην εκδήλωση που συνδιοργανώσαμε στο Ρέθυμνο στις 3 Μάρτη. Ήταν μάλιστα δική του ιδέα να εκδώσουμε της εισηγήσεις. Η αφιέρωση αυτή δεν είναι παρά ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του.

Οι περισσότερες/οι από εμάς γνωρίσαμε τον Χρήστο σχετικά πρόσφατα, τον Δεκέμβρη του 2017 όταν ήρθε στην Κρήτη, στην Κατάληψη Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο, για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι επρόκειτο για ένα σπουδαίο αναρχικό αγωνιστή. Το καταλάβαμε από τη σαφήνεια του λόγου του και τη ζωντάνια που μετέφερε το πάθος του για την Κοινωνική Επανάσταση. Το επιβεβαιώσαμε όταν μάθαμε τη διαδρομή του στο αναρχικό κίνημα. Καταλάβαμε επίσης ότι ήταν ένας βαθύτατα ευγενικός Άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη. Το διαβάσαμε στο καθαρό του βλέμμα και το είδαμε να αποτυπώνεται στο χαμόγελό του. Το επιβεβαιώσαμε κι αυτό όταν ήρθε στο Ρέθυμνο, τρεις μήνες μετά, και τον γνωρίσαμε καλύτερα. Περάσαμε τρεις μέρες μαζί, συζητώντας, σχεδιάζοντας πράγματα για το μέλλον, διασκεδάζοντας. Κάθε στιγμή μαζί του ήταν γεμάτη. Ο Χρήστος έφυγε από την Κρήτη και μας άφησε γεμάτους ενέργεια και θέληση για Αγώνα και Ζωή. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που τον γνωρίσαμε.

Η είδηση του θανάτου του μας ξάφνιασε και μας γέμισε θλίψη. Στις 11 Μαρτίου χάσαμε έναν πραγματικό σύντροφο, έναν αφοσιωμένο Αναρχικό Επαναστάτη, έναν έντιμο και ειλικρινή Άνθρωπο. Από κείνη τη μέρα και για όλες τις μέρες που θα έρθουν, ο Χρήστος ζει μες στις καρδιές μας και στους αγώνες μας. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις νίκες και στις ήττες, θα κουβαλάμε τη μνήμη του Χρήστου, ως εφόδιο στον αγώνα μας και ως διαρκή υπενθύμιση ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Να «κάνουμε το επόμενο βήμα. Για την κοινωνική/ταξική αντεπίθεση. Για την προλεταριακή έφοδο στον ουρανό», όπως έγραφε πριν λίγα χρόνια μέσα από τη φυλακή ο Χρήστος. Καλό ταξίδι Σύντροφε!

Χρήστος Πολίτης, πάντα Παρών!

Laboratorio Influenza, Ρέθυμνο
Απρίλιος 2018

Καπιταλιστική Κρίση και Πόλεμος. Η Ελλάδα σαν προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ και ο αγώνας ενάντια στη βάση της Σούδας.



Φωτογραφία: Επίθεση με πυραύλους Τόμαχοκ σε αεροπορική βάση στην πόλη Χομς στη Συρία από το το αμερικανικό πλοίο USS Porter το οποίο μόλις είχε αποπλεύσει από τη Βάση της Σούδας.

Σάββατο 3 Μάρτη στις 19:00, στο συνεταιρισμό
«Τζεπέττο» (Κατεχάκη κ Χειμάρας)

Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)
Laboratorio Influenza